

mer andra året — 1908 — då verksamheten var synnerligen livlig och medlemsantalet i hast fördubblades. På uppdrag av det då nybildade Västergötlands Idrottsförbund arrangerade Kamraterna det året de första distriktsmästerskapstävlingarna i allmän idrott och atletik. Vid dessa tävlingar korades kretsens medlem Ernst Johansson — äldre broder till den på senare år så framträdande Rudolf Johansson — till mästare i gång 5,000 meter. Han blev således Skövde-Kamraternas förste distriktsmästare och har, som bekant, under årens lopp efterföljts av flera. Johanssons tid kanske kan intressera: 29,49,8 min.

Det blev också fart i fotbollen och ett livligt matchutbyte med det övriga Västergötland. Resultaten finnas dock tyvärr icke bevarade åt eftervärlden. Representationslaget i fotboll hade det första året följande sammansättning från mål till vy.: I. Jacobsson, C. Gustafsson, E. Johansson, H. Sivertz, R. Pettersson, Sam. Hessel, E. Johansson, N. Ervall, Chr. Tersmeden, A. Carlsson, N. Svensson.

Många vindar har blåst sedan dessa Skövde-Kamraternas första år och man har fått pröva såväl med- som motgångar. Att här i detalj redogöra för föreningens olika öden skulle taga alltför mycken tid och utrymme i anspråk, varför jag vill fatta mig kort i fortsättningen.

Skövde-Kamraterna ha under alla år haft namn om sig att vara en av de bästa föreningarna inom Västergötland. Såväl i organisatoriskt hänseende som med avseende på den aktiva insatsen, speciellt då i allmän idrott och skididrott. Föreningen har fostrat och ägt en hel del namnkunniga friidrottsmän, såsom Nathan Svensson, Harry Küller, Ernst Johansson, Sam. och Simon Hessel, Nils Ahlander, Harry Eklöf, Joh. Carlén, Joh. Rislund, Henrik Lind, Ragnar Nolén, Helmer Hugo, Ragnar Lindberg, Rudolf Johansson, Erik Hallenius, Rudolf Malmgren, Algot Bjurström och Adolf Hellman.

Nathan Svensson var ju en tid den obesegrade kastaren inom Västergötland. En halv söndag var han till och med svensk rekordinnehavare i släggkastning. På tävlingar i gamla "Botån" i Skara tog han sig en gång friheten att kasta spjutet över de i kastrokningen församlade åskådarna och långt utanför den häck, som omgav den provisoriska idrottsplatsen. Detta var en glänsande prestation på den tiden och uppskattades tydligen till fullo av publiken, ty "Nathan" var sedan mäktigt populär. Sam. och Simon Hessel samt Nils Ahlander tillhörde på sin tid de bättre av Västergötlands långdistanslöpare.

Henrik Lind var Skövde-Kamraternas stora namn åren omkring 1920, då han hade sina bästa år, och var en ypperlig friidrottsman och fotbollsspelare. Han var de dåvarande idrottsmännens goda föredöme i allt och hans många hopp- och kastsegrar vid skolungdomens hösttävlingar och distriktsmästerskapstävlingarna blev nog den främsta orsaken till den höga standard, som präglade Skövde-Kamraternas fria idrott åren närmast efter. En samtida klubbkamrat till Lind var den synnerligen lovande sprintern och höjdhopparen Harry Eklöf, men han borttrycktes alldeles för tidigt genom en olyckshändelse i slutet av år 1918.

De senaste årens största namn har otvivelaktigt varit Rudolf Johansson. En ypperlig medeldistanslöpare har han genom ett flertal segrar gjort Skövde-Kamraternas och kanske i ännu högre grad vår stads namn känt i många länder och landsdelar. Sin största seger noterade han i 800-metersloppet vid "Göteborgs-Spelen" 1923, då han överraskande

besegra
m. fl.
av våra
då vår

Äre
bästa i
av omst

Av
utöva s
desto liv

med kl
mästare
än Hjal

Vintern
eningar
gången
förstått

utan äve
som frå
Herbert
Niklas C

ders Lir
Lönn.
Då d

livaktig
konkurre
a. Någr
hansson

Före
na för st
ej snöbi
deltagare

Då d
inte unde
att kunna

intensiva
man doc
— åren 1

mästerska
rigt med
serietävlin
rien år 1

Den b
finalen nå
bro S. K.
grunden t

följande s
rige med
och Götel
Sedan
A. I. K.,