

besegrade sådana internationella storheter såsom Peltzer och Paulen m. fl. Johansson har nu lämnat vår horisont. Liksom så många andra av våra goda idrottsmän har han måst söka sin utkomst på annat håll då vår stad tyvärr är för liten att kunna lämna arbete åt alla sina söner.

Åren 1921 och 1922 dokumenterade sig föreningen såsom distriktets bästa i allmän idrott, en titel, som man dock sedan fick överlåta till den av omständigheterna bättre gynnade I. F. Elfsborg i Borås.

Av vinteridrotter har föreningen av naturliga orsaker endast kunnat utöva skidåkning. Men så har denna vinteridrott i stället omhuldats desto livligare, speciellt under de senaste tio åren. Man började så smått med klubbtävlingar och gamle Joh. Rislund var länge den obestridda mästaren. Någon riktig fart blev det emellertid inte på skididrotten förrän Hjalmar Jansson gjorde sitt inträde i kretsen, vilket skedde 1921. Vintern därpå hemförde Kamraterna med glans det av alla Skövde-föreningar så livligt åtrådda juvelerare Petterssons vandringspris för första gången och sedan man därmed fått blodad tand har föreningen alltid förstått att sätta sig i respekt icke blott vid dessa lokala skidtävlingar utan även vid tävlingar litet varstans i vårt stora distrikt. De skidåkare, som främst fört föreningens färger med den äran ha varit Joh. Rislund, Herbert Karlstedt, Hjalmar Jansson, Tom Feiding, Rulle Johansson, Niklas Granell, Gustaf Gustafsson, Ernst Johansson, Olle Furhoff, Anders Lind, Arvid Lind, Gustaf Lundström, Gustaf Åberg och Gunnar Lönn.

Då det gäller skididrott förfogar Kamraterna även över en synnerligen livaktig damavdelning, som med framgång upptagit striden med sina konkurrenter inom distriktet och hemfört en del distriktsmästerskap bl. a. Några av de framgångsrikaste ha varit Elsa Carlsson, Ingeborg Johansson och Dagny Fredholm.

Föreningen tog år 1922 initiativet till de så populära skidtävlingarna för stadens skolungdom och har sedan arrangerat dessa varje vinter då ej snöbrist förelegat. Dessa tävlingar ha ibland räknat över 300 deltagare.

Då det gäller fotboll har framgångarna inte varit så stora, särskilt inte under senare år. Detta till största delen beroende på svårigheten att kunna uppsätta lag, vars samtliga spelare velat underkasta sig den intensiva träning, som erfordrats i den svåra konkurrensen. Tidvis har man dock haft ett ganska gott representationslag och tvenne gånger — åren 1910 och 1919 — har kretsen varit uppe i finalen om distriktsmästerskapet men där blivit utslagna. Representationslaget har för övrigt med växlande lycka under årens lopp huvudsakligast deltagit i serietävlingar inom distriktet. En visit i den nationella Västsvenska serien år 1920 slöt med nedflyttning.

Den bästa fotbollssäsongen var nog år 1919. Utom det att distriktsfinalen nåddes besegrades i vänskapsmatcher bl. a. sådana lag som Örebro S. K. med 3—1 och Uddevalla I. S. med 6—1. Samma år lades grunden till vårt säkerligen hittills starkaste juniorlag, vilket sedan påföljande säsong dokumenterade sig såsom ett av de bästa i västra Sverige med segrar bl. a. över västgötamästarna I. F. Elfsborg med 2—0 och Göteborgs juniormästare Göteborgs-Kamraterna med 4—0.

Sedan år 1920 har kretsen haft lokal fotbollskonkurrens av Skövde A. I. K., vilka dock hittills alltid besegrats.